

Gelezen op Twitter

Geweldige opbrengst collecte EO-Jongerendag:

Manuel Venderbos @ManuelVenderbos (16 juni): Wauw! Ik ben enorm trots op de opbrengst vd #eojd collecte voor @IJMnl. Ze vechten tegen slavernij. Maar liefst E 70.000!! Tnx! Een RECORD!

Klaas van Kruistums laatste radio-uitzending op 3FM:

Klaas van Kruistum @Klaasmans What can I say? Ronduit flabbergasted door alle reacties. Vanuit de grond van mijn hart: BEDANKT!!!!!! #3fm



Vanwege een grote verbouwing bij de EO zitten een aantal collega's waaronder Nienke met de Eva-redactie tijdelijk op een andere locatie:

Nienke Westerbeek @EvaNienke Mooi weer voor een brandmelding... Nu maar hopen dat het een oefening of een foutje is... #eo #Bergweg



Hartelijk geTALENTEerd

Vier wie je bent en wat je kunt. Een mooi en praktisch boek van Paulien Vervoorn met vragen en opdrachten voor persoonlijke ontdekkingen maar ook geschikt om te behandelen in een groep. Een boek dat je helpt ontdekken wat je kunt en hoe je in elkaar zit, welke keuzes je kunt maken vanuit wat bij je past en hoe je actief kunt zijn in Gods koninkrijk. Het boek is gericht op jongeren maar kan ook volwassenen helpen in hun zoektocht naar wie zij zijn, waar hun voorkeuren liggen en wat ze zouden kunnen doen. Met bijbelstudies, praktische en creatieve opdrachten, voorbeelden en veel dingen die je kunt bespreken met elkaar. Een prachtig ontdekkingsboek.

Auto met chauffeur

Matthijn Buwalda kennen we van zijn columns in Eva en ook in Visie kunnen we geregeld wat van hem lezen. 'Auto met chauffeur' is zijn laatste album (2013) met prachtige luisterliedjes. Matthijn weet met de verhalen die hij vertelt in zijn liedjes mensen tot nadenken te stemmen over een leven met God. In het liedje 'Moedertaal', die hij samen met Elly & Rikkert heeft geschreven en uitgevoerd, zegt hij "nieuwe woorden te zoeken voor een eeuwenoud verhaal". Prachtig en herkenbaar.



Koester je hart

Oudcollega Mirjam van der Vegt heeft zich verdiept in de betekenis van stilte voor het leven van een

christen en naar aanleiding daarvan is inmiddels een hele stilte-lijn verschenen. Met haar stiltetour doet zij, samen met eveneens oudcollega Ronald Koops, diverse plaatsen in Nederland aan. Een van de eerste boeken uit de serie is *Koester je hart*. In dit boek vind je diverse tips om stil te worden. Een groot goed in dit gehaaste en drukke leven. Diverse praktische tips waar je direct mee aan de slag kunt, helpen je om jezelf eens stil te zetten en Gods rust en vrede opnieuw te ontdekken. Een aanrader!

“Nu ik je zie, herken ik jou, je spreekt dezelfde taal. Wij zoeken nieuwe woorden voor een eeuwenoud verhaal en muziek is onze moedertaal.”

- Matthijn Buwalda met Elly & Rikkert