



Jes!
€ 9,90

Geloven tijdens het tandenpoetsen - Twaalf oefeningen

Jan Willem van Dijk

'Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus,' zegt Paulus in zijn brief aan de gemeente te Kolosse. In *Geloven tijdens het tandenpoetsen* roept Van Dijk op om dat ook heel concreet te maken. De twaalf oefeningen die hij biedt, zijn minder praktisch dan ik had verwacht, maar onderstrepen wel de zeggingskracht van zijn sympathieke pleidooi.



Kok
€ 14,99

Geloofwaardig spreken - Van preek tot presentatie

Paulien Vervoorn

Geloofwaardig spreken is meer dan een handboek voor sprekers in de kerk. Instructieve hoofdstukken over de opbouw van wat je wilt zeggen en het spreken zelf worden namelijk voorafgegaan door een essentieel deel over (het ontwikkelen van) je persoonlijke rol bij en visie op het spreken over God. Opbouwend, en zeker niet alleen voor predikanten. Denk bijvoorbeeld ook aan Alpha-teams en kringleiders.



Ark Media
€ 14,95

Geloof onder vuur - Wat het Midden-Oosten-conflict mij heeft geleerd over God

Andrew White

De bloedige conflicten in het Midden Oosten stellen het geloof op de proef. Ook ons geloof, of misschien wel juist ons geloof. Andrew White kijkt er in *Geloof onder vuur* naar vanuit het Midden Oosten zelf: hij is voorganger in Bagdad, "een plek die rechtstreeks verbonden is met de eindtijd". White laat zien dat onze broeders en zusters die lijden voor het geloof, ons heel veel kunnen leren over de aanwezigheid van God: "De hitte van het vuur is intens... maar datzelfde geldt voor de vreugde van de Heer."

Mijn boek – door Karel Muller

Enkele maanden voordat ik instortte en een jaar lang uit de *running* zou zijn, las ik 'm voor het eerst. Zonder dat ik het besepte had *De Kleine Gids* mij al onthuld waar ik doorheen ging. Het boekje bood mij een ongekende benadering van de drie-eenheid. Suurmond heeft dit fundamentele leerstuk losgeweekt uit het abstracte, onbegrijpelijke, meestal zinloze theologische discours. Hij integreert het in het 'gewone' menselijke leven. *De Gids* leert Vader, Zoon en Geest kennen als universele ervaringen op de menselijke levensreis. Suurmond beschrijft het geloof in de almachtige Vader als hooguit een voorbereidende fase. Hoe vaak wordt dit misverstaan!

Het ware leven komt in beeld bij het geloof in de Zoon. Meer precies: bij de ervaring van de afwezige Vader, bij de roep 'mijn God, waarom...'. Deze zuiverende duisternis schept ruimte voor de Geest: de beleving van intense verbondenheid met iedereen en alles... het begin van het eeuwige leven.

Kleine Gids van het christelijk geloof - Een spirituele weg
Jean-Jacques Suurmond
Ten Have, 2003



Karel Muller
predikant bij de Kerk van de Nazarener te Amersfoort