

SPREUKEN VAN SALOMO



Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven,
wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor (10:17)

Wie van onderricht houdt, houdt van kennis,
wie berispingen haat, is dom (12:1)

Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert naar goede raad. Een dwaas
toont onmiddellijk zijn woede, wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt (12:15,16)

Een rechtvaardige verafschuwt leugens,
door zijn schandelijke praatjes staat een goddeloze in een kwade reuk (13:5)

Betweters maken ruzie,
wie goede raad ter harte neemt, is wijs (13:10)

Wie zich niet laat terechtwijzen, wachten armoede en schande,
wie berispingen aanvaardt, wordt geëerd (13:18)

Een dwaas veracht de lessen van zijn vader,
wie berispingen ter harte neemt, is verstandig (15:5)

Een spotter wordt niet graag terechtgewezen,
nooit wendt hij zich tot de wijzen (15:12)

Een driftkop wakkert ruzie aan,
wie kalm is sust een twistgesprek (15:18)

Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord,
de juiste woorden op de juiste tijd – hoe voortreffelijk is dat (15:23)

Deze spreuken horen bij het boek Feedback in de kerk van Paulien Vervoorn.

*Deze spreuken mogen gekopieerd worden, mits er geen veranderingen in
aangebracht worden.*



@paulienvervoorn



www.facebook.com/paulienvervoorn

www.geloofwaardigspreken.nl

SPREUKEN VAN SALOMO



Een rechtvaardige denkt na voordat hij antwoordt,
uit de mond van goddelozen komt alleen maar onheil (15:28)

.....

Wie luistert naar de lessen van het leven schaart zich onder de wijzen. Wie zich niet laat
terechtwijzen, doet zichzelf tekort, wie berispingen ter harte neemt, wint daarbij (15: 31,32)

.....

Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht,
een lasteraar drijft vrienden uit elkaar (16:28)

.....

Wie van ruzie houdt, doet een ander graag geweld aan,
wie een grote mond opzet, zoekt zijn eigen ondergang (17:19)

.....

Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht,
hij wil alleen zijn eigen mening kwijt (18:2)

.....

De woorden van een lasteraar neemt men gulzig in zich op,
als een lekkernij die de buik verzadigt (18:8)

.....

Een verstandig mens houdt zijn woede in toom,
het siert hem als hij fouten door de vingers ziet (18:11)

.....

Wie antwoordt zonder eerst te luisteren,
handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk (18:13)

.....

Een valse getuige blijft niet ongestraft,
wie leugens verkondigt, gaat niet vrijuit (19:5)

.....

Luister naar raad, laat je onderwijzen,
uiteindelijk maakt het je wijs (19:20)

.....

Deze spreuken horen bij het boek Feedback in de kerk van Paulien Vervoorn.

*Deze spreuken mogen gekopieerd worden, mits er geen veranderingen in
aangebracht worden.*

SPREUKEN VAN SALOMO



Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden,
een dwaas stort zich in een woordenstrijd (20:3)

.....

Wat omgaat in een mensenhart is als diep verborgen water,
iemand met inzicht brengt het naar boven (20:5)

.....

Bij een roddelaar is een geheim niet veilig,
laat je niet in met een loslippig mens (20:19)

.....

1 Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom,
waardering boven zilver en goud. (22:1)

.....

Jaag een spotter weg, en de ruzie is voorbij,
twistgesprekken en beledigingen houden op (22:10)

.....

Ga niet om met een heethoofd, houd je niet op met een driftkop,
opdat je niet dezelfde weg gaat als hij en voor jezelf een valstrik zet (22:24,25)

.....

Heb een open oor voor onderricht,
en een open geest voor kennis (23:12)

.....

Zeg niet: 'Ik wist het niet,' want hij die de harten doorgrondt, het innerlijk doorziet, weet of je
de waarheid spreekt. Hij vergeldt elk mens naar zijn daden (24:12)

.....

Wie een eerlijk antwoord geeft,
is als iemand die een kus op je lippen drukt (24:26)

.....

Leg over een ander geen vals getuigenis af,
waarom zou je liegen? (24:28)

.....

*Deze spreuken horen bij het boek Feedback in de kerk van Paulien Vervoorn.
Deze spreuken mogen gekopieerd worden, mits er geen veranderingen in
aangebracht worden.*

SPREUKEN VAN SALOMO



Zoals de noordenwind een striemende regen brengt,
zo brengt geroddel woedende blikken (25:23)

.....

Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen,
wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving (28:13)

.....

Wie een vals getuigenis tegen een ander aflegt,
is als een bijl, een zwaard, een scherpe pijl (25:18)

.....

Wie vaak terechtgewezen wordt en toch hardnekkig blijft,
wordt plotseling geveld, zonder kans op redding (29:1)

.....